

# De Ondergang van ons Volk

[Gawain](#) 10 juni 2015



Op de site **Zwart Front** vond ik een artikel van “Othala” dat ik de moeite waard vind ook op Frisse Kijk te plaatsen.

Het geeft naar mijn mening aardig de aard en de verderfelijke oorzaken weer van de labbekakkerige houding van onze volksgenoten tegenover de op handen zijnde “Zuid-Afrikanisering” en Etnocide van de autochtone bevolking van wat nog altijd “Nederland” wordt genoemd.

## *De ondergang van ons Volk*

*“Men klaagt steen en been over de huidige situatie, zonder enige verdere actie te ondernemen. Elke dag uiten ze hun ongenoegen, met een kloppende ader op het voorhoofd en zo nu en dan wat rondvliegend speeksel, maar daar blijft het verder bij. Ze mopperen als ze horen dat er wederom bezuinigingen doorgevoerd gaan worden, maar ze zullen niet protesteren. Ze tonen hun medeleven als er een moord wordt gepleegd, maar ze zullen niet eisen dat de dader waarlijk gestraft zal worden; natuurlijk klagen ze als de dader een taakstraf krijgt, maar verder berusten ze in de situatie. Men is verworpen tot een menigte van zielloze, trieste en laffe klagers, zwakkelingen die geen enkel greintje verantwoordelijkheidsgevoel bezitten. Men ziet dagelijks hoe ons land verder afglijdt en weet zelfs dikwijls de oorzaken aan te wijzen; alsnog verandert er niets.*

*We leven in een tijd, waarin het Volk van elkaar vervreemd is. Waar men vroeger bekommert was om zijn naasten en een dame in nood direct te hulp schoot, loopt men nu vlug door en haalt de neus op voor de lijdende. Hoe vaak zijn hulpverleners en medewerkers van het openbaar vervoer wel niet mishandelt, met klaar daglicht, ten overstaande van tientallen toeschouwers? Hoe vaak hebben laffe misbaksels, van het laagste allooi, zich wel niet uit de voeten kunnen maken, omdat niemand ze een strobreed in de weg lag? Verschrikt en met de hand voor de mond kijken de toeschouwers elkaar aan en denken: “Waarom doet niemand iets... Kan niemand die arme man/vrouw dan helpen... Dit kan toch zomaar niet...” Te laf om in te grijpen, te egoïstisch om iemand te helpen en te zelfzuchtig om hun eigen veiligheid te riskeren voor een Volksgenoot. Dagelijks worden mensen overvallen – man en vrouw, jong en oud – dagelijks vinden er verkrachtingen plaats, dagelijks verliezen mensen hun banen,*

*dagelijks vindt er teveel ellende plaats om waarlijk te bevatten; toch zal niemand iets ondernemen, zal niemand op de bres springen en zal niemand iets veranderen.*

*Ons Volk berust in haar ondergang. Men accepteert het en omarmt het haast. Traditionele waarden als gemeenschapszin, trouw, eer en moed, zijn vervangen door egoïsme – het zogeheten ‘individualisme’ – en materialistisch-hedonisme. Ik heb de woorden ‘materialisme’ en ‘hedonisme’ samengevoegd, omdat ze perfect de lading dekken. Bij het hedonisme is plezier, lust, genot, et cetera, het hoogst haalbare goed. Alles dient in het teken van genot te staan en is het enige dat nagevolgd dient te worden. Bij materialisme draait het om het vergaren van spullen, objecten, zielloze voorwerpen, om het mistroostige leven van de mensen op te vullen. Men leeft tegenwoordig puur voor geld, voor hun financiële positie en berusten zelfs in de vernietiging van hun Volk vóór die positie. Het maakt ze niet uit als hun landgenoten verraden worden door plutocraten in de politiek, zolang ze nog een orgasme kunnen krijgen van een nieuwe hoes voor hun I-pad. “Zolang ik het maar goed heb, hoef ik me geen zorgen te maken.”*

*De enige momenten dat deze egoïsten voor een ander op de bres springen, is als de een of andere huilende immigrant voor de camera wordt geflikkerd bij ‘Hart van Nederland’. Terwijl hun eigen volksgenoten worden mishandeld door ‘cultuurverrijkers’ en de plutocraten, klappen ze als een stel debielen voor het betraande gezicht op tv. Hun “altruïstische hart” wordt geroerd en met man en macht demonstreren ze voor een ander, terwijl ze weigeren te strijden voor hun eigen fysieke- en culturele voortbestaan. Waarschijnlijk geven ze bar weinig om het jankende individu op tv, maar lopen ze mee met de meute, omdat dat nou eenmaal “in” is. Gul reiken ze hun kleingeld uit aan zgn. “goede doelen” voor landen hier ver vandaan, om hun ego te strelen en hun gemoed te sussen; “Nu heb ik toch iets goeds gedaan voor mijn medemens!” Diezelfde egoïsten die jammeren ten gunste van een ander, negeren het lijden van hun Volksgenoten volkomen; dankzij de Cultureel-Marxistische indoctrinatie, wordt het opkomen voor Volk en Vaderland gezien als een uiting van “racisme”, in plaats van naastenliefde.*

*Als het Volk niet gauw tot actie overgaat en werkt naar een oplossing, is de verwoesting van ons Volk en Vaderland een zekerheid. Waar verkrachters er nu al vanaf komen met een waarschuwing, bejaarden beroofd en mishandeld worden en kinderen vaak niet eens meer veilig over straat kunnen, zal het er alleen maar erger op worden, als men blijft hangen in hun laffe, passieve en fatalistische houding. Ondanks alle ellende, hebben we als een Volk nog steeds de mogelijkheid om onze toekomst in eigen handen te nemen en niet af te laten hangen van de Volksverraders in Den Haag. Een Volk dat weerbaar en strijdvaardig is, zal overwinnen; een Volk welke slaafs meeloopt in het systeem en zich murw laat slaan zonder verzet, zal een zoveelste vergeten pagina zijn in een toekomstig geschiedenisboek.”*

**– Othala**